



Oktober tankar 2017

Nyss hemkommen från Oslo, är det nu dags att få skriva ner några tankar igen.

Nu är väl alla körer igång och mellan skurar och blåst och annat elände, ger sången oss så mycket glädje att ett futtigt oväder inte har en chans att få en SAS sångare på knä. Nåväl i Oslo gick sångarstämman igenom dag för dag. På grundval av vad som jag fått mig tillskrivet av flera av våra medlemmar så presenterade jag våra åsikter. Ömsom vin och ömsom vatten. Vissa saker som vi var missnöjda med fick sin förklaring och jag kommer att presentera sammanfattning av mötet så fort protokoll skickas ut. Dock kan sägas att i det stora hela var det mer positiva omdömen än negativa.

Glädjande för mig var att få höra lovord om den svenska förbundskören. Dessutom östes det lovord över våra svenska förbundsdirigenter. Så där fick man sola sig i glansen.....Även de andra körerne, musikerna och dirigenterne fick ”gott betyg”. Så solandet fortsatte.....

Vad gäller NASOM så är det nu Finland som står för ordförandeskapet. STM kommer att hålla i klubban i fem år, dvs tills efter nästa sångarstämma, som hålls i Finland.

Vad gäller framtiden för SAS så det som ligger närmast är nu Ljungskilekursen. Jag hoppas att så många som möjligt har chans att anmäla sig och komma dit. Förkovring och social gemenskap i en härlig blandning. Ta vara på den möjligheten om ni kan!

Vi kommer att ha ett styrelsemöte under tiden i Ljungskile. Det betyder att eventuella frågor, önskemål, funderingar, ja allt ni vill skall tas upp, behöver jag få in före oktobers utgång. Tänk på att det är Du som är SAS. Dina åsikter är mycket viktiga.

Ha det nu gott och glöm för all del inte att SJUNGA FÖR LIVET

Hälsar mitt i spöregnet  
Eva Gregner  
ordf